

LARSMO - EUGMO
PENSIONÄRSFÖRENING

20 ÅR

1978 - 1998



Protokoll för vid Laurus-
Lagers Pensionärsförening &
konstruerande möte som
hålls torsdagen den 07
december 1978 kl. 13.00 i
Laurus gymsal.
Närvarande vid mötet
var 40 personer

§ 1.

Mötet öppnades av Hans Larsson,
som valdes som Föreningens
sekreterare. Föreningen väntas till mötet

§ 2.

Till protokolljusterare valdes Arvid
Wisk och Göte Björklund.

§ 3.

Ordföranden meddelade den tanken
på bildandet av en pensionärsförening
för Laurus aktuariernas vid de
att aktuariestiftelsen anordnade pensionärs-
kurserna.

En kommitté tillsattes som har berett
frågan så långt den fristyr till
stadgar för den berörda föreningen

freligger.

§ 4.

Etter en kort diskussion besluts enhenligt
bilde en forening vas navn an Danmo-
Engus Pensionars forening r. f. ved vas
lyfte an an p neutral grund samvæn-
fna pensionars.

§ 5.

Ordforanden freder og foreslag til stadgar
fr foreningen. Han beslute enhenligt an
godkemma foreslaget, vilket foges sam-
bilaga til dette protokoll.

§ 6.

Bestits enhenligt anmæta foreningen
til foreningsregisteret, samt befremmeliggades
Iven Fogebæver an stadgarne god-
de smære ændringer, vilka
møjhyen findes ad foreningsregister-
byran.

§ 7.

Medlemsavgiften fr 1979 fastlæses
til 5-kr.

§ 8.

Bestits enhenligt an til styrelsen

ordförande Valja Hans Järnsson,
medlemmar i styrelsen Wallemar
Kocklund, Artur Wiik, Alvar Eriksson,
Sigge Gunnell, och Greta Hjörsvik,
till suppleanter Valdes Petter Wiik,
Orr Lögling, Edgar Nystedt och
Ike Franberg.

§ 9.

Till revisorer valdes Ragnar Snellman
och Erik Finnäs, suppleant Ike
Hjörsvik.

§ 10.

En fast. och programkommitté till-
sattes med Birger Johansson som
ordförande, Sylvia Wiik viceordförande
medlemmar Oresta Kallin, Edith Wäik,
Edith Fagerström, Ragnar Snellman,
Robert Snellman, Martin Hjörsvik, Erik
Hjörsvik och Ester Granvik.

§ 11.

Den kommande verksamheten inom
föreningen diskuteras. Man
planerar att hålla en möte per
månad. Programkommittén fick i
leppdrag att sammanställa lämpligt

Program.

d 12.

Sammanträdet avslutades.

På Sammanträdet följdes

Clas Jakobson
ordf.

Styrelseledamot
r. m.

Protokollet justerat och godkänt:
Åke Björnkjund Bertil Wik

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Länsm - Engens Pensionärs - församling r. f. som hölls i Länsm stort stuga den 7. Dec. 1948 kl. 17.00.
Värvande var ordf. Hans Jakobson samt styrelsemedlemmarna Artur Wik Waldemar Becklund, Alvar Erlund, Sigur Sundt och Helga Björnkj.

LARSMO-EUGMO PENSIONÄRSFÖRENING 20 ÅR

Historiskt sett är 20 år rätt kort, men då det gäller vår pensionärsförening är det en rätt lång tid.

Då vi tänker bakåt 20 år och på dem som då var med och bildade Larsmo-Eugmo Pensionärsförening, är största delen inte mera ibland oss. Personligen vill vi böja våra huvuden i all ödmjukhet för dem som fattade beslut om att bilda en pensionärsförening och hade krafter att fullfölja beslutet.

Det är enkelt att övertaga en fungerande förening och bygga på efter hand. De stora riktlinjerna som drogs upp från början håller fortfarande för nuvarande verksamhet. I och med att vi började höra till Svenska Pensionärsförbundet har verksamheten vuxit både på bredden och djupet, men begynnelsegrunderna är de samma som för 20 år sedan.

Vi som nu driver verksamheten känner nog ibland otillräcklighet då det verkar vara svårt att få nya medlemmar i samma takt som bortfallet, som främst beror på dödsfall. Medlemsantalet rör sig om ca 160 de senaste åren, medan antalet pensionärer i Larsmo är det tredubbla.

Naturligtvis är det olika livsåskådningar som håller medlemsantalet på en alldeles för låg nivå. Vi tycker att vi värnar om allas intressen och livsåskådningar, men tydligen går det inte hem hos alla pensionärer här i Larsmo, det får vi lära oss att leva med.

Larsmo i januari 1999

På arbetsgruppens vägnar

Levi Wiik
s.k. Redaktör

ORDFÖRANDE I LARSMO-EUGMO PENSIONÄRSFÖRENING
ÅREN 1978-1998

Hans Jakobsson	1979-1984
Åke Björklund	1985-1991
Levi Wiik	1992-1998

SEKRETERARE I LARSMO-EUGMO PENSIONÄRSFÖRENING
ÅREN 1978-1998

Artur Wik	1979-1981
Ragnar Snellman	1982-1990
Alf Smeds	1991-1998

STYRELSEMEDLEMMAR ÅREN 1978-1998

Valdemar Kecklund	1979-1981
Signe Gunell	1979-1982
Alvar Enlund	1979-1992
Helga Björkvik	1979-1982
Hulda Kecklund	1982-1990
Bertil Wiik	1982-1990
Karin Björklund	1983-1995
Einar Wiklund	1992-1998
Lydia Wiik	1990-1991
Ingmar Haglund	1993-1994
Gunnar Källström	1993-1997
Erik Wiss	1995-1997
Anita Haglund	1995-1998
Stella Kasslin	1996-1998
Gurli Krok	1997-1998
Martin Smeds	1998-1998

Pensionärsföreningens första styrelse



Hans Jakobsson ordf.



Artur Wik sekr.



Valdemar Kecklund v.ordf.



Alvar Enlund kassör



Signe Gunell



Helga Björkvik

LARSMO-EUGMO PENSIONÄRSFÖRENING GRUNDAS

I början av november 1978 hölls både informationstillfällena i Risö och Näs skolor. Vi båda tillfällena var M-klubbens ordförande Sigurd Gustavsson från Jakobstad och höll inspirerande och övertygande informationer. Då endel tvivlade på om det ännu inom en överskådlig framtid kommer att bildas någon pensionärsförening i Larsmo, var hans kommentar, det blir nog säkert inom ett år.

Vid samlingen i Risö skola var det endast 7 närvarande, som naturligtvis var lite nedslående. Några dagar senare vid samlingen i Näs skola var det hela 18 närvarande och en optimistisk och övertygande stämning rådde om att det kommer nog att bildas en pensionärsförening i Larsmo.

En kort tid efteråt samlades pensionärerna från båda byarna under ledning av diakonissan Rakel Ekström. Vid detta möte beslöt de närvarande att tillsätta en kommitté, som skall föra saken vidare. I kommittén invaldes Valdemar Kecklund, Helga Björkvik, Bertel Wiik, Hans Jakobsson och Åke Svanberg.

Först var det meningen att den tilltänkta pensionärsföreningen skulle heta Larsmo Pensionärsförening, men ändrades senare till Larsmo Eugmo Pensionärsförening.

Redan tidigare före ovannämnda samlingar hade Gösta Karlsson försökt aktivera den hastigt ökande skaran av pensionärer i Larsmo, för att få en pensionärsförening till stånd. I kommunerna runtom i svenska Österbotten bildades pensionärsföreningar i rask takt, så Larsmo vore snart i tur enligt Gösta Karlsson.

L-E Pens.fören.grundas forts.

Den 7 december 1978 samlades ett 40-tal pensionärer från alla delar av Larsmo i Sportstugan under medverkan av församlingens diakonissan Rakel Ekström för att bilda en pensionärsförening.

Hans Jakobsson hälsade alla välkomna och kunde konstatera att detta möte kommer att besluta om Larsmo skall få en pensionärsförening eller ej. Mötet beslöt enhälligt att det skall bildas en pensionärsförening, som skall heta Larsmo-Eugmo Pensionärsförening.



Programledare Sylvia Wiik, sekr. Ragnar Snellman och Viceordf. Bertel Wiik. Avtackas av ordf. Åke Björklund. Alla var med vid bildandet av föreningen.

VERKSAMHETEN INLEDS

Genast efter det mötesdeltagarna beslutat att en pensionärsförening skall bildas, valdes Hans Jakobsson till ordf. och Sven Fagerholm till sekr. för att fortsätta med ett valmöte. Först på föredragningslistan var att välja den första styrelsen. Till ordförande valdes enhälligt Hans Jakobsson, till viceordförande Valdemar Kecklund, till sekreterare Artur Wik, till kassör Alvar Enlund, till styrelsemedlemmar valdes Helga Björkvik och Signe Gunell. Till styrelsesuppleanter valdes Bertel Wiik, Bror Haglund, Edgar Nystedt och Åke Svanberg.

Till revisorer valdes Ragnar Snellman och Erik Finnäs, till revisorsuppleant Åke Björnlund.

En fest-och programkommitte tillsattes med Birger Johansson och Sylvia Wiik som dragare. Deras första uppdrag var att sammanställa programmet till den första månadsträffen inkommande januari 1979. Till denna fest-och programkommitte hörde också Berta Kasslin, Edit Bäck, Edit Fagerström, Ragnar Snellman, Robert Snellman, Martin Sjöström, Else Liljekvist och Ester Granvik. Årsavgiften fastställdes till 5:- för år 1979.

På mötet diskuterades olika former av verksamhet som kunde intressera. Alla var eniga om att samlas till s.k. månadsträffar varje månad, växelvis i Sportstugan och Solstrand, så de rättvist ambulerade mellan byarna. Ordföranden ville att starten kunde vara trevande och uppmanade alla att ställa upp till olika uppdrag, det skulle vara en mångsidig förening där allas kunnande behövdes.

Verksamheten inleds forts.

Allsång och kaffe skall i början stå högt på programlistan menade mötesdeltagarna, vi får bygga på efterhand. Redan första gången fick programledarna Sylvia Wiik och Birger Johansson träda till och leda sången.

Modellstadgarna erhöles av M-klubbens ordf. Sigurd Gustavsson. De erhållna modellstadgarna omskrevs så de passade in på Larsmo-Eugmo Pensionärsförening och är gällande ännu i dag. De bör kanske småningom förnyas så de bättre passar in på förbundets modärna stadgar, men det är en kommande fråga.



Julfesten i början av verksamheten.

FÖRENINGENS FÖRSTE ORDFÖRANDE HANS JAKOBSSON

Under åren 1979-1984, vilket betyder sammanlagt 6 år var Hans Jakobsson ordförande och samtidigt huvudansvarig för den nya pensionsföreningens utveckling. En nybildad förenings första år är viktiga för att forma utvecklingen i rätt riktning, man måste vara lyhörd för medlemmarnas åsikter och önskemål, men ändå fatta de rätta besluten tillsammans med styrelsen.

Då jag läst igenom endel protokoll och alla årsberättelser under de gångna 20 åren är jag imponerad av vad ni åstadkom genast de första åren. Ni hade förmåga att fördela arbeten och alla var beredda att hjälpa till, det är ju vår förening, kommer man underfund med att ni tänkte. Det goda var att ni var en sammansvetsad grupp, som med mycket bekymmer och födslovåndor åstadkom en egen pensionärsförening. Om man åstadkommer någonting som är bra och det ibland är motigt blir nog kamratskapet nånting speciellt och åldersstrukturen var ganska jämn, underlättade att bättre förstå varandra.

Då ett antal år gått och endel av föreningsgrundarna faller bort och nya medlemmar tillträder, börjar för det mesta den goda sammanhållningen och varma gemenskapen att falna. Därför är det rörande att läsa om den kamratliga och hjälpsamma atmosfär som rådde då ni var samlade för att ordna fester o.d. Jag har inte bara läst om hur trevligt ni hade på edra samlingar, utan hört det från er som ännu är kvar från föreningens första år. Det har varit intressant att höra då ni berättat om hur det var då ni ställde i ordning för Julfest och själva Julfesten.

Föreningens förste ordf. forts.

Ni saltade siken på förhand, fileade och lagade goda smörgåsar dagen före Julfesten, alla hjälpte till efter förmåga. Julfesten var enkel men högtidlig, med levande ljus och fina Juldekorationer, gubbarna serverade som äkta Jultomtar. Numera är det Inremissionshemmet som gäller, det är nog bra och högtidligt men samarbetet mellan medlemmarna blir aldrig det samma.

Redan i början satte ni olika resor i hög prioritering, ni började försiktigt med kortare endags resor inom Österbotten, men snart blev reseaptiten större. Det var resor inom Finland, till våra Nordiska länder och till Ryssland, därtill hade ni endags resorna kvar på programmet. Alla hörde till denna åldersgrupp, som varken haft tid eller råd att resa tidigare och passade på så länge krafterna räckte till. Detta om något tyder på god smak, att färdas så länge man orkar, snart är det försent. Man gläds med er för att ni hann resa på äldre dar, då det var omöjligt som ung. Det har också framkommit att ni besökte endel grannföreningar och hade dem på återbesök, detta är fortfarande akutellt.

Under Hans Jakobssons ordförandetid verkade två sekreterare, nämligen Artur Wik och Ragnar Snellman. Det var också två viceordföranden under den tid Hans var ordf. nämligen Valdemar Kecklund och Bertel Wiik.

Program- och resekommittéerna fick vara på alerten hela tiden under denna period, det skulle ordnas resor och program stup i ett. De tre första åren var det en gemensam programkommitté för hela Larsmo, men delades in enligt byarna senare. Som tidigare nämnts var Bigrer Johansson ordf. och Sylvia Wiik viceordf.

Föreningens förste ordf.forts.

Vid uppspjälkningen byavis blev Sylvia Wiik ordf. för Eugmo by och hon var till medlet av 1990-talet. För Larsmo by valdes då Anna Svanberg, som också hade denna befattning till början av 1990-talet.

Resekommitteén var hela denna period gemensamt för hela pensionärsföreningens verksamhetsområde och tillsattes från år 1983. Bertel Wiik var sammankallare under hela denna period.

En kort sammanfattning under tiden Hans Jakobsson var ordförande, en livlig verksamhet på alla fronter och medlemsantalet ökade sakta men säkert hela tiden. Vid slutet av 1979 var medlemsantalet 106 vid utgången av 1984 var antalet 140 medlemmar.



Hans Jakobsson ordf. 1979-1984

FÖRENINGENS ANDRA ORDFÖRANDE ÅKE BJÖRKLUND

Under åren 1985-1991, vilket betyder sammanlagt 7 år var Åke Björklund ordförande för Larsmo-Eugmo Pensionärsförening. Som sekreterare verkade Ragnar Snellman 6 år under den tid Åke Björklund var ordf., det sista året trädde Alf Smeds till. Viceordf. var Bertel Wiik 6 år och Levi Wiik ett år under Åke Björklunds tid som ordf. Kassör från 1982 verkade vår stabile Alvar Enlund och fram till utgången av 1992. Programledare var fortfarande Sylvia Wiik för Eugmo by och Anna Svanberg för Larsmo by.

Verksamheten fortsatte i gamla hjulspår från tidigare år, den ökades ut med endags resor och den goda maten på olika restauranger runtom i Österbotten tycktes smaka. Det må tilläggas att det var Er väl unnat. Det märktes nog att vi var inne på det glada 1980-talet, det var bjudningar lite varstans. Men vi missunnar Er inte, men man märker att den tiden och nutiden skiljer sig märkbart. Vad som också märks är att det "gamla" gänget från starten har minskat och genom en rätt stor medlemsökning gjort att medlemmarna inte har samma känsla för pensionärsföreningen och dess verksamhet som från början. Alla vet att en förening måste få nya medlemmar, men vi skall samtidigt vara medvetna om att allting inte är som tidigare. Får vi ej nya medlemmar dör föreningen själv-döden om ett par 10-tals år. vi måste taga det sämre med om föreningen skall fortsätta. Nu är det inte fråga om att de nya medlemmarna får sämre än de som var med från början, men de har inte samma känsla, det måste vi leva med.

Föreningen andra ordf.forts.

Under Åke Björklunds tid som ordförande måste pensionärsföreningen bli annorlunda än den var från början, allt på gott och ont. Tiden och pensionärerna har betydligt förändrats från det föreningen bildades, så är det och så kommer det att förbli. Medlemsantalet ökade till ca 160 st. och pendlade däromkring hela perioden.



Åke Björklund ordf. 1985-1991

FÖRENINGENS TREDJE ORDFÖRANDE LEVI WIIK

Under åren 1992-1998, vilket betyder sammanlagt 7 år var Levi Wiik ordförande för Larsmo-Eugmo Pensionärsförening. Som sekreterare verkade under hela perioden Alf Smeds viceordförande var Åke Björklund och Martin Smeds ett år vardera och Einar Wiklund 5 år. Programledare var för Eugmo by ett par år Sylvia Wiik och Ulla Wiklund 5 år. För Larsmo by var Göta Källström och Gunnel Bergman sammanl. 5 år och P-E. Kasslin och Martin Smeds två år.

Det första året knallade det på i samma spår som tidigare, med månadsträffar, fester och resor både längre och kortare.

Men från och med 1993 beslöt föreningen på årsmötet genom omröstning att ansluta sig till Svenska Pensionärsförbundet. Vid omröstningen erhöll ja rösterna 28 och nej rösterna 5 st. Det betydde rätt stora förändringar för medlemmarna och framförallt för styrelsen. Vi måste i snabba tag komma in till förbundskansliet med rätt fullständig medlemsförteckning för att komma in i deras medlemsregister och erhålla Förbundets tidning GOD TID från årets början.

Sen vi började höra till Svenska Pensionärsförbundet måste vi vara ärliga och konstatera att det ytterligare känns som om splittningen mellan grundarna av föreningen och de nya medlemmarna blev större. Att höra till ett förbund betyder naturligtvis mera kontakter och möjligheter, men också mera krav och arbetsuppgifter för styrelsen och medlemmarna.

Föreningens tredje ordf. forts.

Vi lever som tidigare påpekats i en snabb föränderlig tillvaro, det gäller både i arbetslivet och som pensionärer. Det är otänkbart att en liten förening skall hålla sig isolerad för sig själv, men nackdelar är att gamla vikänslan inom föreningen blir lidande. Personligen avundas jag den första tiden föreningen existerade. Men vi kan endast konstatera att det är en gången tid, som det också skulle varit fastän vi ej hört till Förbundet, tiden är bara sådan.

Redan på årsmötet 1980 var pensionärförbundets ombudsman Else Jonsson på besök för att berätta om Svenska Pensionärsförbundet. Vid ett senare tillfälle beslöt föreningen att ej ännu ansluta sig till förbundet. Det skulle dröja 15 år förrän föreningen var beredd att ansluta sig till Svenska Pensionärsförbundet.



Levi Wiik ordf.
1992-1998



Alf Smeds sekr.
1991-1998

PENSIONÄRSMINNEN AV SYLVIA WIIK UNDER 20 ÅR.

En av de första samlingarna när ordet pensionär kom på tal var i Näs skola, där dåvarande diakonissan Rakel Ekström, talade om hur viktigt det är för de äldre att träffas. Särskilt för de som sitter ensamma och saknar familj.

Vid samma tillfälle var Lisbeth Fagerudd och talade om gymnastikens betydelse. Hon hade även några gymnastiska rörelser som vi måste utföra till allas munterhet. Vid detta tillfälle var det bara eugmobor, kan ej minnas om själva mötet var direkt för pensionärer eller i samband med någon annan tillställning.

När det sen tog fart var när Hulda och Valdemar Kecklund var på en resa med M-klubben från Jakobstad och deras dåvarande ordförande Sigurd Gustavsson, som lovade komma till Larsmo och berätta om hur en pensionärsförening arbetar. Det blev genast iver bland de närvarande att nu skall vi bilda en pensionärsförening. Resten hur den bildades får ni från protokollen.

Vid första samlingen föreslog Valdemar Kecklund, inga tunga föredrag nu i början vi skall ha skoj när vi träffas. Kåserier och sanna berättelser ur livet på bygdemål och dylikt.

Vi hade ofta egna uppiktade sketcer och en egen tidning "Pensionären" som utkom med några nummer. Tidningen utkom endast av eugmobor. Där fanns både kontaktannonser samt ett och annat borttappad. Det fanns många duktiga medarbetare. Redaktör för tidningen var Sylvia Wiik.

Pensionärsminnen av Sylvia Wiik forts.

Nu fick vi tid att resa, vi som aldrig tidigare rest över landets gränser. Dagsresorna var alltid så populära så vi fick ha två bus-sar. På de längre resorna var det ej heller svårt att få deltagare. Vår första långresa var till Åland 1979, till Lappland 1980, St. Petersburg f.d. Leningrad 1981. Vi besökte våra nordiska länder, Danmark 1984, Sverige och Norge 1985. Vi fick se många vackra platser och stora städer. Vi reste mycket också i vårt eget land både i norr, öster och söder

Alltid på våra långresor hade vi en program-afton, mest skoj som t.ex. pantlekar där alla måste göra nånting för att få sin pant tillbaka. Att söka sin fru med förbundna ögon med att känna på benen från foten till knäna. Konstigt nog fann alla sin frus ben fastän det var idel karar, endast Evert Stenberg var tveksam, de andra fick samma fru nämligen Lennart Rönqvist, han hade mjukaste ben enligt Helmer Wiik.

Ett stafettlag mellan fyra damer och fyra herrar där det gällde att stå längst på ett ben. Alltid samma oskyldiga skoj. Vi hade två duktiga berättare Ragnar Snellman och Konrad Liljekvist, de skrev också många kåserier som de själva utförde. Vår spelman Hans Stenman var alltid till hands och på gott humör.

På Julfesten var det alltid roligt att ställa till festen, det var förenat med mycket arbete men ändå roligt. Vi var alltid dagen före och dekorerade festsalen och ställa borden i ordning. Nu skulle vi ha riktiga tygdukar på borden, så vi tog lakan med.

Pensionärsminnen av Sylvia Wiik forts.

Det blev riktigt fint med levande ljus och tomtar samt annan dekoration på borden. Smörgåsar och kaffe med Jultårta t.o. m. gräddtårter ibland. Siken måste saltas och fileas till smörgåsar. Männen serverade på Julfesten med vita skjotor utanpå byxorna, rött skärp om midjan med röd totemössa. Programmet började alltid med nån Julandakt sen kunde det bli hur skojigt som helst. Nu har tjugo år gått sen vår pensionärsförening bildades. De flesta som var med från början finns ej mera ibland oss. Frid över deras minne!

Nya krafter har tagit vid och vår förening behövs, där känner vi gemenskap både äldre och yngre.

Sylvia Wiik



Sylvia Wiik
Programledare 15 år



Bertel Wiik v.ordf
1982-1990



Anna Svanberg programl
ca 10 år

Åke Svanberg aktiv
från start till sin död.



Ragnar Snellman
sekr. 1982-1990



Birger Johansson
programledare 5 år



Göta och Gunnar Källström. Göta mångårig programledare, Gunnar några år styrelsemedl.



Chaffören Sven Björnvik och guiden Gunnhild på Danmarksresan.

EN AV FÖRENINGENS GRUNDARE ALVAR ENLUND.

Det var den 7.12-1978, som Larsmo-Eugmo Pensionärsförening bildades på Sportstugan i Larsmo. Jag menade inte fara dit, men ändrade mig senare och for. När jag kom till Sportstugan var där ganska mycket pensionärer, både från Eugmo och Larsmo byar. Alla var där för att försöka bilda en pensionärsförening. Det var många av de närvarande, som brukade besöka någon av Jakobstads pensionärsföreningars träffar ganska regelbundet. Jag tror det var dessa som besökte träffarna i Jakobstad, som var mest intresserad av att bilda en egen pensionärsförening här i Larsmo.

Jag tror nog att det var ett fyrtiotal pensionärer som var samlade i Sportstugan (gissning) bra gissning, enligt protokollet Sven Fagerholm skrev var ni ett fyrtiotal. Till ordförande för den nya föreningen valdes Hans Jakobsson, jag minns inte att det skulle varit någon annan på förslag. Till sekreterare valdes Artur Wik, till styrelsemedlemmar valdes Valdemar Kecklund och Alvar Enlund. Själv tyckte jag inte om att bli invald i styrelsen, men det var bara att tåga och samtycka. Mötessekreteraren Sven Fagerholm satte ett häfte i min hand och uppmanade mig att skriva in medlemmar i den nya föreningen, då jag har svårt att säga nej började jag fråga de närvarande i tur och ordning. Jag tror att alla närvarande skrev in sig som medlemmar i den nybildade pensionärsföreningen. Jag tror att medlemsavgiften bestämdes till 5:-/år och kaffepriset också till 5:-

En av grundarna Alvar Enlund forts.

Mycket finns säkert som jag borde skriva om men jag minns inte allt så där för 20 år sedan. Ragnar Snellman sa nog att det var bra att vi fick en egen pensionärsförening, det är så många jag inte känt förut och antagligen lika många som inte känner mig heller, menade Ragnar.

Hur som helst så finns det en pensionärsförening i Larsmo och må den ha framgång och leva länge. Hur många som var med från början vet jag inte exakt, men numera är inte många kvar.

Nu börjar pennan darra i 85 åringens hand, så det är bäst att sluta. Hoppas Du Levi kan läsa vad jag skrivit. (Levi kunde bra läsa vad Du skrivit) Tack Alvar!

FÖRENINGENS FÖRSTE ORDF. HANS JAKOBSSON MINNS.

Att bilda en pensionärsförening i Larsmo väcktes på ett möte som arbetarinstitutets kontaktman Gösta Karlsson hade sammankallat till Risö skola. För att få förslag till olika kurser i Larsmo. På mötet framförde någon önskemål om en kurs hur man bildar en pensionärsförening (denna någon torde varit Åke Svanberg) Karlsson låvade att föra saken vidare och att kalla till ett nytt möte, som också skulle hållas på Risö skola. Till detta möte hade kallats Sigurd Gustavsson, han hade varit med om att starta M-klubben i Jakobstad. Gustavsson redogjorde för tillvägagångssättet vid bildandet av en pensionärsförening. Alla var för en förening, men tyckte samtidigt att man borde få med alla Larsmos pensionärer.

Därför beslöts att hålla ett tredje möte på Näs skola. Till detta möte hade Gustavsson kallats, han låvade bistå med M-klubbens stadgar, som omändrade kunde vara grund för den påtänkta föreningen i Larsmo. Mötet i Näs skola var för en förening. Därför beslöts att tillsätta en arbetsgrupp, som skulle utarbeta nödiga stadgar och förbereda ett konstituerande möte. Till arbetsgruppens sammankallare och dragare valdes diakonissan Rakel Ekström, övriga medlemmar var Valdemar Kecklund, Berte Wiik, Hans Jakobsson och Åke Svanberg. Sven Fagerholm fick som sin uppgift att göra nödiga ändringar i M-klubbens stadgar så de skulle passa för föreningen i Larsmo. Vidare föreslogs att föreningen skall heta Larsmo-Eugmo Pensionärsförening. Föreslogs också att hålla möten engång i månaden under hösten och vintern. Varannan gång i Eugmo och Larsmo.

Hans Jakobsson minns forts.

Torsdagen den 7 december 1978 kallade gruppen Larsmos pensionärer till ett konstituerande möte i Sportstugan i Larsmo. Närvarande var 40 personer. Arbetsgruppen redogjorde för sina förslag till stadgar och namn. Efter en kort diskussion beslöts enhälligt att bilda en förening vars namn är Larsmo-Eugmo Pensionärsförening r.f. och vars syfte är att på neutral grund sammanföra pensionärer. Vidare antogs de utarbetade stadgar för föreningen. Beslöts enhälligt att anmäla föreningen till föreningsregistret, som befullmäktigades Sven Fagerholm att göra de smärre ändringar vilka möjligen fodras av föreningsregistret. Till föreningens ordförande valdes undertecknad (Hans Jakobsson) övriga medlemmar Valdemar Kecklund vice ordf., Artur Wik sekr., Alvar Enlund kassör, Signe Gunell och Helga Björkvik, som medlemmar i styrelsen. Så var då pensionärsföreningen bildad och verksamheten i föreningen kunde vidta. Första månadsmötet skulle hållas på Solstrand i Eugmo. Jag kan ej förneka att det var med fjärilar i magen som jag kom till första mötet vi hade i föreningen. Ty det är ju så att de första träffarna ofta avgör hur en förening utvecklas. Mina farhågor var totalt ogrundade, Eugmo pensionärerna hade ett utmärkt program och alla trivdes på träffen. Kom så småningom underfun med att många av medlemmarna hade varit med i olika föreningar i ungdomsåren, så de var vana att uppträda och framföra olika program.

Hans Jakobsson minns forts.

Så småningom började vi med kortare utflykter i närområden. Jag minns särskilt en resa vi gjorde till Uleåborg. Vi hade kommit en bit förbi Himango, när två äldre damer som satt bakom klappade mig på axeln och sade: (no ä vi länger än vi nangang ha viri) Då förstod jag att resor var det vi behöver mera av, så de äldre av oss skulle hinna se mera av vårt vackra land.

Jag är verkligen glad och tacksam att ha fått vara med i ledningen under föreningens första tid.

Hans Jakobsson

Sekreteraren minns.

Vad tiden går, 1988 då vi frun och jag värvades till föreningen av Åke Björklund tänkte man inte längre än att vi får väl se hur vi trivs och hur det blir att vara medlem i pensionärsföreningen. Den eftermiddag i månaden då träffarna hålls är inte hela världen och så måste man inte vara med alla gånger.

Vet inte hur det kom sig men det var ganska intressant så träffarna blev nästan obligatoriska, det var helt enkelt trevligt och omväxlande. Föreningens då förträfflige sekreterare Ragnar Snellman hälsa blev sämre och av någon anledning fick Åke och Ragnar för sig att jag vid behov skulle kunna vikarera som sekreterare om Ragnar av nån anledning ej kunde vara med på träffarna.

Så blev det också, Ragnars hälsa blev sämre och följande år gick han bort, fick vikarien träda till, försökte nog säga ifrån men Åke visade upp ett rekommendationsbrev som Ragnar hade skrivet, att undertecknad rekommenderades till sekreterare, så blev det också. Det var ej lätt, oerfaren och osäker, att anteckna och skriva från träffar och möten var ej lätt. Med tiden lärde jag mig och det har ändå gått ganska bra och när jag ser tillbaka på åren som gått kan jag bara undra, hur har det kunnat gå så länge? Nu tycker jag att jag gett vad jag haft att ge, nu vill jag helst bli en vanlig medlem i föreningen.

Men jag vill framhålla att den tid jag varit med i pensionärsföreningen gett mycket positivt, träffarna med enkla men trevliga program, mycket sång, föreläsarna med intressanta föredrag och och inte att glömma resorna, fastlagsresorna till olika platser, 2-3 dygns resor i Finland, som till Villmanstrand, Kuopio, Jyväskylä o.s.v.

Sekreteraren minns forts.

Resorna till Sverige, Umeå och Skogman, Sundsvall och Lönnå ja det finns nästan hur mycket som helst, resorna har varit trevliga och bäst av allt kamratskapet och inga direkta problem eller olyckstillbud. Framdeles skall vi också fortsätta som hittills och trivas tillsammans, resa och se oss omkring och att vara en glad pensionär.

Alf Smeds



Nuvarande förstärkta styrelsen.
sittande från vänster: Anita Haglund,
Stella Kasslin, Ulla Wiklund o Gurli Krok.
Stående från vänster: Alf Smeds, Levi Wiik,
Martin Smeds, Einar Wiklund o Nils Ström.

STIFTELSEURKUND

Härmed stiftar vi undertecknade en Larsmo-Eugmo Pensionörsförening r.f. benämnda förening och inträder samtidigt såsom medlemmar i föreningen samt antar för densamma följande

STADGAR.

§ 1.

Föreningens namn är Larsmo-Eugmo Pensionärsförening r.f. dess verksamhetsområde Larsmo och dess hemort Larsmo kommun.

§ 2.

Föreningens ändamål är att på neutral grund sammanföra pensionärer och att med tillbudsstående medel befrämja sina medlemmars sociala och kulturella intressen. Föreningen förverkligar sitt ändamål genom att anordna föredrags-diskussions och underhållstillfällena samt exkursioner och liknande.

§ 3.

Medlemmar.

Till medlem antages varje välfrejaad person som godkänns av styrelsen. Medlemsavgiftens storlek och tiden för dess erläggande bestäms årligen vid årsmötet. Anmälan om utträde ur föreningen bör ske skriftligen till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen till medlemsmötets protokoll.

Medlem som inte betalt sin årsavgift inom bestämd tid eller uppträder störande eller på annat sätt motarbetar föreningen kan på styrelsens förslag av medlemsmötet uteslutas ur föreningen.

Den som utträtt eller uteslutits ur föreningen äger icke delaktighet i föreningens tillgångar.

Stadgar § 3 forts.

Till hedersmedlem kan medlemsmötet på styrelsens förslag kalla personer vilka därtill gjort sig särskilt förtjänta .

Av hedersmedlem uppbäres ingen medlemsavgift
Hedersmedlem äger rösträtt vid föreningens allmänna möten.

§ 4

Styrelsen:

Styrelsen väljs på årsmötet för ett år i sänder och består av ordförande och fem ordinarie medlemmar samt fyra suppleanter.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör.

Ordföranden sammankallar styrelsen vid behov eller då tre ledamöter det önskar och är styrelsen beslutför då minst två ledamöter och ordförande eller viceordförande är närvarande.

Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, i val dock lotten.

Styrelsen åligger, utom vad i övrigt stadgas

1. att sammankalla och förbereda medlemsmöte
2. att uppgöra verksamhetsberättelse som framlägges årsmötet.
3. verkställa mötenas beslut:
4. att omhänderha föreningen egendom och att företräda föreningen.

§ 5.

Föreningens räckenskapsår avslutas per kalenderår.

Räkenskaperna och styrelsens verksamhet granskas av revisorerna. Räkenskaperna bör föreläggas revisorerna före utgången av januari månad.

Stadgar forts

§ 6.

Föreningens namn tecknas av ordföranden och sekreteraren gemensamt eller två ordinarie styrelsemedlemmar gemensamt.

§ 7.

Kallelse till medlemsmöten sker genom annons i ortens svenskspråkiga tidning sju dagar före mötet.

§ 8.

Vid föreningens årsmöte, som hålles inom januari månad, behandlas följande ärenden:

1. Val av ordförande, sekreterare för mötet och två protokolljusterare.
2. Konstaterande av mötes laglighet.
3. Föredragning av styrelsens årsberättelse bokslut och revisionsberättelse.
4. Fastställandet av bokslutet.
5. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga för föregående verksamhetsår.
6. Fastställande av medlemsavgifterna.
7. Val av ordförande i föreningens styrelse.
8. Val av fem andra ordinarie styrelsemedlemmar och fyra suppleanter.
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10. Handläggande av andra förekommande frågor.

§ 9.

Extra medlemsmöte.

Extra medlemsmöte hålles då föregående möte så besluter eller styrelsen finner det nödvändigt eller då eller då hållande av extra möte för visst uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen äskat av minst en tiondel av föreningens medlemmar.

Om en medlem önskar få en fråga behandlad på medlemsmöte bör därom anmälas till styrelsen två veckor före mötet.

Stadgar forts.

§ 10.

Förhandlingarna leds av föreningsordföranden. Vid årsmötet kan dock en annan mötesordförande utses.

§ 11.

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt omfattas av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande medlemmarna och bekräftas med samma majoritet vid ett följande möte som hålles minst två veckors mellantid.

Om föreningen upplöses bör dess överblivna tillgångar överlåtas åt någon ideell rätts- giltig sammanslutning på hemorten som har samma syften som den upplösta föreningen.

Larsmo den 07 december 1978

Hans Jakobsson

Hans Jakobsson, Larsmo

Valdemar Kecklund

Valdemar Kecklund, Larsmo

Artur Wik

Artur Wik, Larsmo

Alvar Enlund

Alvar Enlund, Larsmo

Signe Gunell

Signe Gunell, Larsmo

Helga Björkvik

Helga Björkvik, Larsmo