

Norge och överraskningarnas ö

Jæren, Stavanger, Flor & Fjære , Morgedal, Oslo

Hela Norge är grant, så spännande natur, så lätt att tycka om. Denna del av Norge är mindre besökt men något utöver det vanliga, det säger norrmännen själva. En vacker tid på året att resa pryds med fagra trädgårdar, privata och offentliga. Resan höjdpunkt är Flor & Fjære: "ön där regnbågen träffar jorden"!

Reseprogram

Dag 1 - tisdag 3.6.2025

Hemorten – Åbo

Bussresa från norra Österbotten, rutt och tidtabell görs upp senare. M/S Viking Grace avgår från Åbo kl. 20.55. Logi i 2-bädds hytter kategori B med privat wc och dusch (enkelhytt eller hytt för tre och fyra personer vid behov). Middag från stående bord inkl. drycker om så önskas, 40 € vid förhandsbokning.

Dag 2 - onsdag 4.6 frukost, middag

Stockholm – Larvik

Ankomst till Stockholm kl. 06.30. Frukost äter vi efter en timmes resa, bekvämare så. Körning genom Sverige via Karlstad och Årjäng, pauser under färden, bl.a. lunch. Vi kör från svenska Värmland in i Norge, och över Oslofjorden tar vi färja Moss–Horten. Den vackra natur vi vill ha på en Norgeresa börjar redan här. Vi kör söderut mot Larvik där vi har middag och logi.

Dag 3 - torsdag 5.6 frukost, lunch, middag

Larvik – Stavanger

Vi fortsätter söderut genast efter frukost. Norge delas in i fem regioner, idag reser vi i tre av dem: Östlandet, Sörlandet och Vestlandet. Vi rundar också Norges sydspets i och med samhällena Kristiansand och Mandal. Kristiansand är Sörlandets huvudstad, känd för stadsbilden Kvadraturen och Norges största kyrka. Mandal är Korsholms vänort, en kuststad präglad av skeppsbygge, sjöfart och handel som så många orter längs vår färdväg. Lunch under dagen.

I Vestlandet ligger det säregna landskapet Jaeren som är Norges största låglandsområde. Med Nordsjön som fond ligger bondgårdar med betande kreatur på det flacka jordbruksområdet. Fascinerande, men var lugn: bergen återkommer snart!

Vi når Stavanger, Norges "oljeby" nr 1. Centrum har hunnit bli modernt i enlighet med den ekonomiska metropol den är. Men det finns ett gamla Stavanger också; rader av vita hus och näpna trädgårdar. Logi två nätter på mycket centralt hotell i Stavanger. Middag på hotellet.

Dag 4 - fredag 6.6 frukost, lunch

Flor & Fjære och Stavanger

I dag: ön i Nordsjön som definitivt blir en överraskning! Vi kör med snabba "hurtigbåten" ut till ön Sør-Hidle med familjen Bryns livsverk, trädgården Flor og Fjære. Sedan 1965 har man på en till synes omöjlig plats, på en kal, vindpinad nordsida av ön byggt upp en botanisk värld som helt enkelt inte går att beskrivas i ord. Blommor, träd, planteringar, dammar, gångar och viloplatser, palmer, sandstrand... allt med havsutsikt.

Varje år planteras över 50 000 blommor ut, i nya kombinationer och formationer som planeras under vintern, en årstid som tack vare Vestlandets möte med Golfströmmen är skonsam mot växtligheten. Färger, former och fägring! Vi guidas runt på ön av en i familjen, och äter lunch på "ön där regnbågen träffar jorden".

Tillbaka i Stavanger på eftermiddagen kan var och en ta ut lite mera av Stavanger. Samma logi.

Dag 5 - lördag 7.6 frukost, lunch, middag

Stavanger – Morgedal

Vi kör Suleskarvägen, en vinterstängd högfjällsväg genom det storslagna, vackra och karga landskapet, så främmande för oss från platta Österbotten. Det märkliga Dalen hotell och Eidsborg stavkyrka ser vi lite av innan vi når den större Europavägen. Middag och logi på Morgedal Hotel i orten med samma namn. Orten är känd som skidsportens vagg. Här har olympiaelden tänts tre gånger; 1952, 1960 och 1994.

Dag 6 - söndag 8.6 frukost, lunch, middag

Morgedal – Oslo – Charlottenberg

Några timmars köra tar oss till huvudstaden Oslo. Vi ska skaffa oss en bild av Oslo under en liten bussrundtur. Den imponerande Vigelandsparken och Holmenkollen kan nämnas, samt utsikten från Voksenåsen om vädret tillåter.

Vi lämnar Norge via Kongsvinger och kör mot Charlottenberg som ligger strax innanför den svenska gränsen. Tätorten är starkt präglad av den svensk-norska gränshandeln. Middag och logi i Charlottenberg.

Dag 7 - måndag 9.6 frukost, lunch

Charlottenberg – Kapellskär

Körning Charlottenberg–Kapellskär med lämpliga pauser. Vi hinner också titta lite på lämpliga intressanta saker längs vägen. Längs färdvägen äter vi en måltid, antingen sen lunch eller tidig middag. Finnlines färja m/s Finnsirius avgår från Kapellskär kl. 21.45. Mat ombord på egen bekostnad.

Dag 8 - tisdag 10.6 frukost

Nådendal – Hemorten

Ankomst till Nådendal kl. 7.15. Frukost i land. Hemresa.

Resedatum: 3–10.6.2025 tisdag–tisdag, 8 dg

Resans pris per person EUR 1 485 €

Enkelrum och enkelhytt: +315 €

I priset ingår:

+ Färjeresa i B-hytt
Åbo–Stockholm/Kapellskär–Nådendal
+ ETS, bränsle- och utsläppsavgifter
+ Logi i dubbelrum
+ 7 frukost, 5 lunch, 4 middag
+ Båt, guidning och besök på Flor&Fjære

+ Lokal guide 4 dagar i Norge
+ Samtliga väg-, färje- och tunnelavgifter i Norge
+ Bussresa i helturistbuss, luftkonditionering, 3-punktsbälten, m.m.
+ Yrkeschaufförs tjänster